

GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

OXI Day Commemoration 2018

The Very Reverend and Reverend Clergy

Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Greek Orthodox Communities of our Holy Metropolis of New Jersey

My Beloved,

Today we mark the celebration of a day wherein our forefathers courageously stood firmly against the powers of fascism despite knowing that their opposition would be met with extreme pain, sacrifice, and likely death. When the people of Greece said "OXI" to the tyrannical powers of Italy's Mussolini and Germany's Hitler, they sent shock waves throughout the world as they fearlessly stood up to these powers which proved to be a sign of hope for the allies and a symbol of resistance against these evil powers.

Outnumbered in soldiers, weapons, and military assets it seemed that the Greek people would easily be defeated against these seemingly superior forces. The unseen weapon, however, is often the deadliest. In the case of the Greek people it was their bravery. In their love for freedom, they beat the Italian army and held back the German army enough to lend the critical time the allies needed to regroup. This expression of bravery and selflessness came at a cost, however, as about 10% of the Greek population perished due to direct effects of the war. Men died in combat, women and children died of starvation, Jewish neighbors were sent to concentration camps, and clergy were executed for protecting those who were being persecuted. Archbishop Damaskinos of Athens, recognizing the image and likeness that each person possessed regardless of their religious beliefs, risked his own life by protecting the Jewish population in Athens from their deportation and extermination in Nazi concentration camps.

The Greek people's actions proved not just to be out of pride for their own sovereignty, but also as an expression that no one's freedom should be threatened. In them saying "NO" to Italy on October 28th, 1940 they furthered the cause of freedom even though it would come with costly sacrifice. Much in the same way, we as Orthodox Christians have been endowed with freedom by God so that we may exercise this freedom not for our own selfish pleasure, but for the sake of other people. Our freedom when used to help others is the ultimate expression of love. It is this same gift of freedom

that both helped our ancestors to discern their actions and overcome those difficult years during World War II that helps us today to discern right from wrong, good from evil, justice from injustice, peace from war, and love from hate. This gift of freedom from God is not just a gift we must cherish for ourselves, but it is also a gift we must preserve for others.

Thus, in our commemoration of OXI Day, let us honor the sacrifice of our ancestors, let us pray for those who stood up and said "NO" on October 28 and let us celebrate their courage with which they defended freedom in the name of God and of peace as we continually seek to honor their sacrifice by preserving the integrity of our generation by exhibiting the same resolve they displayed. Praying that Almighty God continues to bless our beloved Homeland as well as all peoples who respect and cherish freedom, I remain,

With Paternal Love and Blessings,

† E V A N G E L O S

feletropolitan Congelos

Metropolitan of New Jersey



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ίερόν Κλῆρον,

Τούς Έντιμοτάτους Άρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,

Τούς Ποοέδοους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,

Τάς Ποοέδοους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων,

Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,

Τάς Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.

«Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου»

Άγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Κάθε λαός ἔχει χαραγμένες στίς σελίδες τῆς ἱστορίας του κάποιες ἡμερομηνίες πού ἀποτελοῦν σταθμούς γιά τή μετέπειτα πορεία του. Ένα τέτοιο φωτεινό ὁρόσημο ἱστορικῆς μνήμης γιά τήν Ἑλλάδα μας ἀποτελεῖ καί ἡ σημερινή ἐπέτειος τῆς 28^{ης} Όκτωβρίου 1940. Ἡμέρα ἐθνικῆς μνήμης ἀλλά καί εὐγνωμοσύνης πρός τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ γιά τή σκέπη καί τήν προστασία της στόν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στούς ἀλαζόνες ἐχθρούς, ὅταν σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός τόλμησε νά ὑψώσει τό ἀνάστημά του καί ἀντιτάχθηκε στίς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα, προβάλλοντας σθεναρή ἀντίσταση στόν φασιστικό ἐπεκτατισμό, τήν ἀπολυταρχική βία, τήν ἀλαζονική ἀπαίτηση τῆς οἰκειοθελοῦς παράδοσης τμημάτων τοῦ ἐθνικοῦ του ἐδάφους.

Ή ἀθάνατη ἑλληνική ψυχή, πιστή στίς παραδόσεις τοῦ ἔθνους, ἀρνήθηκε τήν ὑποδούλωση καί ἔδωσε τήν ἀπάντηση πού ἔπρεπε. Βροντοφώναξε σθεναρά καί γενναία τό περήφανο ΟΧΙ καί ξεκίνησε ἕναν ἡρωικό ἀγῶνα ἀμυνόμενη γιά τά ἱερά καί ὅσια, μέ ἀποτέλεσμα νά αἰφνιδιάσει δυσάρεστα τούς εἰσβολεῖς, νά τούς ἀναγκάσει νά ὑποστοῦν ταπεινωτικές ἦττες καί νά διδάξει σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη πώς τά ὑπερσύγχρονα πολεμικά ὅπλα ἀχριοῦν μπροστά στήν ἑλληνική ψυχή. Οἱ Ἑλληνες στρατιῶτες πολέμησαν μέ ἀπαράμιλλο ἡρωισμό στά χιονισμένα βουνά τῆς Πίνδου καί τῆς Ἀλβανίας καί ἔγραψαν «Τό ἔπος τοῦ '40», κάνοντας ὅλους τούς λαούς νά μιλοῦν γιά θαῦμα, ἐμψυχώνοντας τήν ἀποθαρουμένη ώς τότε Εὐρώπη.

Ή ἐποποιία ὅμως τοῦ 1940 δέν ἦταν ἀποτέλεσμα ἀποκλειστικά ἀνθοώπινης ποοσπάθειας. Συνέβαλλαν βεβαίως ἡ αὐτοθυσία, ὁ ὑγιής καί ἐνθουσιώδης πατοιωτισμός καί ὁ ἄσβεστος πόθος γιά τήν ἐλευθερία, ὅμως πάνω ἀπ' ὅλα ἡ πίστη στό Θεό καί στή

θαυματουργική ἐπέμβαση τῆς Παναγίας ἐνδυνάμωσαν τούς Ἑλληνες στόν ἀγῶνα τους γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος.

Τό ἡρωικό ΟΧΙ, αὐτή ἡ μονοσύλλαβη λέξη πού ὑπερέβη τή λογική τῶν ἀριθμῶν, γεμίζει τήν καρδιά κάθε Ἑλληνα μέ αἰσθήματα ὑπερηφάνειας, συγκίνησης καί εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους ὅσους θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας μας. Τό θάρρος, ἡ τόλμη, ἡ ἀποφασιστικότητα, τό ἀδούλωτο φρόνημα καί προπάντων ἡ πίστη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ '40 ἄς γίνουν τά ἐφόδια μας, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς νέες ἱστορικές προκλήσεις.

Άγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ή σημερινή ἐθνική ἑορτή μαζί μέ τόν καθιερωμένο ἑορτασμό τῆς Άγίας Σκέπης, μᾶς ὑπενθυμίζουν τό χρέος καί τό ἱερό καθῆκον πού ἔχουμε ὡς Ἑλληνες, νά μή λησμονήσουμε ποτέ τούς ἡρωικούς καί ἔνδοξους ἀγῶνες τῶν προγόνων μας, νά τιμᾶμε τή μνήμη τους καί νά ἐμπνεόμαστε ἀπό τό παράδειγμά τους, ἀλλά καί ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ἐναποθέτουμε τίς ἐλπίδες μας στό ἔλεος καί τή χάρη τῆς Παναγίας, προσευχόμενοι: «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου». Καί νά εἴσαστε βέβαιοι ὅτι ὡς "φωτοφόρος νεφέλη" θά ἐπισκιάζει πάντα μέ τήν ἀγάπη της τό ἔθνος καί τήν Ὁμογένειά μας καί θά στέκεται δίπλα μας, βοηθός καί συμπαραστάτης σέ κάθε δίκαιο ἀγῶνα.

Μετά πατρικών εὐχών καί τῆς ἐν Κυρίφ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

for News 1/spering temporters