



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

### Exaltation of the Holy Cross 2018

The Very Reverend and Reverend Clergy

Honorable Archons of the Ecumenical Patriarchate, Esteemed Members of the Metropolitan Council, Esteemed Members of the Parish Councils, Philoptochos Sisterhood, Faculty and Students of the Catechetical and Greek Afternoon Schools, Directors and Participants of all Youth Organizations, and all devout Orthodox Christians of the Greek Orthodox Communities of our Holy Metropolis of New Jersey

My Beloved,

The Cross of our Lord has been a paradoxical symbol throughout history. For centuries it had been considered the most painful form of torture and execution ever devised while also being considered the most shameful manner in which to be executed. It was only with the crucifixion of our Lord, who humbled Himself to the degree that He would die in such a manner, that this symbol of death and shame became a symbol of life and victory. The Cross's significance and meaning was thus transformed through the death and resurrection of Christ for the rest of history.

The Cross also has taken on an added significance for every one of us who are members of the Body of Christ, for while we recognize that the Cross was the destiny of Christ, we must also realize that the Cross is our destiny too, albeit, in other ways. The Cross is our destiny because we are meant to overcome the difficulties and adversities through our faith and through our constant return to God for our sustenance and strength. By taking the Cross as our personal symbol, we follow Christ not only in His death, but in His Resurrection.

This does not mean that we all are called to be martyrs for the faith, but we are called to be ambassadors of the faith, continually expressing the love which had been shown for us by Christ through His voluntary Passion. We may not be meant to wear a crown of thorns, but we are called to be crowned in righteousness as we fulfill the Lord's commandments and become an example to our neighbor. We might not be crucified like Christ was, but we are called to crucify our egos and live not for ourselves alone, but for each other and for God. Our Cross will most likely be a different Cross than that of Christ's and it very well may be a different Cross than that of our neighbor, but it will

invariably be one that our Lord knows we can handle for we should not ask for a lighter Cross, but broader shoulders on which to carry it.

It is my sincerest hope and prayer that as we celebrate this feast of the Exaltation of the Holy Cross that we all come to recognize our individual crosses and that we continually ask God for the increased strength to endure. It is also my prayer that when we look upon the Cross or when we wear the crosses we were given at baptism, that we will see not a symbol of death, but the ultimate symbol of life and hope as we look forward to Christ's resurrection and our own resurrection as well. Praying that each of you are fortified in faith by the power of the most precious and life-giving Cross, I remain

With Paternal Love and Blessings,



† E V A N G E L O S  
Metropolitan of New Jersey



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ιερόν Κλήρον,  
Τούς Έντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,  
Τούς Προέδρους καὶ τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,  
Τάς Προέδρους καὶ τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων,  
Τούς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,  
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἀπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν Ὁρθοδόξων  
Χριστιανῶν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.

«Ω τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε, Σὲ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοὶ  
καὶ μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σον ἀννψώσει»

(Κοντάκιον Χαιρετισμῶν Τιμίου Σταυροῦ)

Αγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί·

Μέσα σέ κλίμα χαρᾶς καὶ συγκίνησης ταυτόχρονα, ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία προβάλλει σήμερα γιά προσκύνηση τό μεγάλο, ίερό καὶ πανσέβαστο σύμβολο τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως, τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου. Η Δεσποτική ἔօρτή τῆς Παγκοσμίου Υψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀποτελεῖ τήν ἀφορμή γιά νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό παραδειγμα καὶ τή θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἐνῶ τό πανίερο αὐτό σύμβολο τῆς πίστεώς μας γίνεται ἡ πηγή τῆς δύναμης καὶ τῆς θείας χάριτος γιά νά ἀνταπεξέλθουμε στόν βιοτικό καὶ πνευματικό μας ἀγώνα.

Ο Τίμιος καὶ ζωοποιός Σταυρός ύψωνεται σήμερα στό μέσον τῆς Ἐκκλησίας ώς σύμβολο ἀναφορᾶς, σύμβολο ζωῆς, σύμβολο τῆς «ἐν Χριστῷ» λυτρωτικῆς πορείας κάθε χριστιανοῦ. Εἶναι τό θυσιαστήριο πάνω στό όποιο ἡ ἀπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θυσίασε τόν Μονογενῆ Αὐτοῦ Υἱόν, ώς «λύτρον ἀντί πολλῶν», γιά τή σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Ο Σταυρός τοῦ Κυρίου ἡταν ὁ δικός μας σταυρός, ὁ σταυρός τῶν ἀμαρτιῶν καὶ τῶν παραβάσεών μας. Ἀπό ἀπέραντη ὅμως ἀγάπη καὶ ἄκρα συγκατάβαση, ὁ Κύριός μας τόν πῆρε ἀπό τούς ὡμους μας, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τό φορτίο τῆς προπατορικῆς παραβάσεως, προβάλοντάς μας ώς πρότυπο τή δική Του ἀγάπη καὶ θυσία. Ως ὁρθόδοξοι χριστιανοί, καλούμαστε νά ἀκολουθήσουμε τόν Κύριο μας μέ τούς ὄρους πού ἔθεσε ὁ Ἰδιος καὶ ισχύουν διαχρονικά, λέγοντας: «Οστις ΘΕΛΕΙ ὁΠΙΣΩ ΜΟΥ ἐΛΘΕῖΝ ἀπαρνησάσθω ἔαντόν, καὶ ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Ο Χριστός, σεβόμενος τό αὐτεξούσιο κάθε ἀνθρώπινης ὑπαρξης, δέν ἐξαναγκάζει κανέναν. Εἶναι δική μας ἐπιλογή νά μιμηθοῦμε τό παραδειγμά Του καὶ νά βαδίσουμε συνειδητά τόν δρόμο πού ὁ Ἰδιος χάραξε μέ ύπομονή καὶ καρτερία. Οι περισσότεροι ἀνθρώποι θλίβονται καὶ ἀπελπίζονται μπροστά σέ δυσάρεστα γεγονότα. Αύτοί ὅμως πού

πραγματικά πιστεύουν στόν Θεό σηκώνουν τόν σταυρό τῆς δοκιμασίας τους μέ Ίωβεια ύπομονή καί πίστη, ἐνθυμούμενοι τόν Παύλειο λόγο, «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ύπομένοντες». Ή ἐλπίδα γιά τά μελλοντικά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ τούς γεμίζει χαρά καί τούς βοηθᾶ νά ύπομένουν τίς ὅποιες δοκιμασίες, κατά τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, πού σήκωσε τόν Σταυρό Του ἀγόγγυστα, με ύποδειγματική ύπομονή καί συγκλονιστική αὐταπάρνηση, δείχνοντας πραγματική ύπακοή πρός τόν Πατέρα, «γενόμενος ύπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ».

Ἄγαπητοί μου ἀδελφοί·

Ως ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας, σᾶς καλῶ ὄλους νά προσκυνήσουμε σήμερα τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας μέ εὐλάβεια καί πίστη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τή μεγάλη ἀπόφαση νά σηκώσουμε μέ ύπομονή καί σταθερότητα τόν σταυρό πού ὁ Κύριος ἐπιτρέπει νά ἔχει ὁ καθένας μας. Ἄς ἀναφωνήσουμε μαζί μέ τόν ἴερό ύμνογράφο: «Ω τρισμακάριστε Σταυρὲ καὶ πανσεβάσμιε, Σὲ προσκυνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ μεγαλύνομεν, ἀγαλλόμενοι τῇ θείᾳ σον ἀνυψώσει». Ἄς γίνει ὁ Τίμιος Σταυρός ἐφαλτήριο πίστεως, πού θά ὀλοκληρώσει τήν ὑπαρξή μας καί θά φέρει τόν Χριστό στή ζωή μας. Ἄς ἀποφασίσουμε νά ἀκολουθήσουμε τή «στενή πύλη καί τεθλιμμένη ὁδό» πού θά μᾶς ὁδηγήσει στήν Ανάσταση καί τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Νέας Ιερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ