



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ 43^η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν

Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,

Ἐντιμότετα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,

Ἐντιμοτάτους Προέδρους τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων καί τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,

Τούς Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Ἀπογευματινῶν

Σχολείων, Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας, καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα

Τῶν Ἑλληνορθόδοξων Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης

« Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἐλπῶ ἐπ' αὐτόν... αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι » (Ψαλμός, 17, 3-4).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ δυσάρεστη ἐπέτειος τῆς εἰσβολῆς τῶν τουρκικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στή μαρτυρική καὶ πολύπαθο μεγαλόνησο Κύπρο ξαναζωντανεῖ σήμερα, ἔπειτα ἀπὸ 43 χρόνια, σὲ ὅλους μας θλιβερὲς μνημεις. Σαραντατρία ὀλόκληρα χρόνια διέρευσαν ἀπὸ τὸ τραγικὸ πρωινὸ τῆς 20ῆς Ἰουλίου 1974, κατὰ τὸ ὁποῖο τουρκικὲς δυνάμεις εἰσέβαλαν καὶ καταπάτησαν κάθε ἱερὸ καὶ ὄσιο, ἐν ὀνόματι μιᾶς ἐπεκτατικῆς καὶ ἀνανδρῆς πολιτικῆς, σκορπίζοντας τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν θάνατο.

Πέραν τῆς οικονομικῆς καταστροφῆς ποὺ προκλήθηκε καὶ τῆς βίαιης μετακίνησης πληθυσμοῦ, περισσότεροι τῶν 3.000 θανατώθηκαν, ἐνῶ περίπου 1.400 Ἑλληνοκύπριοι παραμένουν ἀγνοούμενοι. Ἐπιπλέον, λεηλατήθηκαν συστηματικὰ καὶ βεβηλώθηκαν οἱ χριστιανικοὶ ναοὶ μὲ τὴν ἀρπαγὴ πολύτιμων χρυσῶν ἢ ἀργυρῶν ἀντικειμένων (ὄπως Ἁγίων Δισκαρίων, Ἁγίων Ποτηρίων, Κανδηλιῶν, Σταυρῶν) καὶ εἰκόνων ἢ χειρογράφων, τὴν καταστροφή εἰκονοστασιῶν, προσκυνηταρίων καὶ ἄλλων ξυλογλύπτων καὶ τὴν ἀφαίρεση ψηφιδωτῶν καὶ τοιχογραφιῶν.

Εἰσήλαμε ἤδη στὴν πέμπτη δεκαετία μετὰ τὴν εἰσβολὴ καὶ οἱ τουρκικὲς δυνάμεις κατοχῆς συνεχίζουν νὰ ἐλέγχουν παράνομα τὸ 37% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς ἀκτογραμμῆς τῆς. Ὅμως δὲν ἀπογοητευόμαστε. Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε νιώσει στὸν ἐθνικὸ μας βίῳ ἀμέτρητες φορὲς τὴν κατάφορη ἀδικία τῶν ἐκάστοτε ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Ὅπως λέει ὁ Μακρυγιάννης, «ὄλα τὰ θεριὰ τρῶνε ἀπὸ πάνω μας ἀλλὰ πάντα μένει καὶ μαγιά». Καὶ αὐτὴ ἡ μαγιά εἶναι ἱκανὴ, ὥστε νὰ ζυμωθεῖ «ὄλον τὸ φύραμα». Ὑπάρχουν πάντα στὸν ἑλληνισμό ἐκεῖνοι ποὺ ἀγρυπνοῦν φυλάγοντας τὶς Θερμοπύλες καὶ μὲ τὴ θυσία τους ἀφυπνίζουν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους. Δὲν ἐπιτρέπουμε, λοιπόν, στοὺς ἑαυτοὺς μας νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ ἠττοπάθεια. Ὅρθοι στὶς ἐπάλξεις ὑπεράσπισης τοῦ δικαίου θὰ ἀγωνιζόμαστε ἀσταμάτητα γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τὴ δικαίωση τοῦ πολύπαθου λαοῦ μας.

Τὸ τελευταῖο διάστημα, μάλιστα, ὑπήρξαμε αὐτήκοοι μάρτυρες μιᾶς ἀκόμη εὐκαιρίας στὸ ἐπίπεδο τῶν διεθνῶν διαπραγματεύσεων, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸ Κρανς Μοντανά τῆς Ἑλβετίας. Δυστυχῶς, δὲν ἐπετεύχθη ἡ ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος καὶ δὲν ἐξευρέθη μία δίκαιη καὶ βιώσιμη λύση, κοινῶς ἀποδεικτὴ στὸ πλαίσιο τῶν διμερῶν ἐπαφῶν.

Ὡς Μητροπολίτης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Νέας Ἱερσέης, ἐκφράζων τὴν εὐχή καὶ τὴν ἐπιθυμία ὅλων τῶν ὁμογενῶν ποὺ ζοῦμε καὶ ἀπολαμβάνουμε τὰ ὀφέλη μιᾶς ἐλεύθερης χώρας, εὐχομαι καὶ προσεύχομαι πρὸς τὸν Θεό, οἱ προσπάθειες αὐτὲς νὰ συνεχισθοῦν, ὥστε νὰ παραμείνει ἀνοικτὸς ὁ δρόμος καὶ ζωντανὴ ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος. «*Αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι*», ὅπως λέγει καὶ ὁ ἱερὸς ψαλμωδός. Ἐξάλλου, ὅταν ὅλα εἶναι δυσοίωνα καὶ σκοτεινά, ἐλπίζουμε στὸν Θεὸ, ὁ ὁποῖος εἶναι «*βοηθός μου καὶ ἐλπὼ ἐπ’ αὐτόν*» καὶ ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει τὴ λύση. Μία λύση, ἡ ὁποία θὰ διασφαλίζει τὴν εἰρήνην, τὴ σταθερότητα καὶ τὴν εὐημερία. Μία ἐπίλυση, ἡ ὁποία θὰ τερματίσει ἐπιτέλους τὴν κατοχή καὶ θα ἐπανενώσει δημοκρατικὰ καὶ ἐλεύθερα τὴν μέχρι σήμερα διχασμένη μαρτυρικὴ Μεγαλόνησο.

Παράλληλα ὅμως, δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονοῦμε ἀπὸ τὴν προσευχή μας τὶς χιλιάδες τῶν θυμάτων ποὺ ἔδωσαν τὴ ζωὴ τους ὑπερασπαζόμενοι τὰ δίκαια καὶ ἰδανικὰ τῆς πατρίδος. Ὡς ἐκ τούτου, ἀπευθυνόμενος στοὺς ἱερεῖς τῶν Κοινοτήτων τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, παρακαλῶ ὅπως ἐπιτελέσουν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν, ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν μαρτύρων ἀδελφῶν μας, τῶν τελειωθέντων κατὰ τὴν τουρκικὴν εἰσβολὴν εἰς τὴν Κύπρον.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύει τὶς ψυχὰς «*πάντων τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος ἡμῶν εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων ἐν τοῖς ἱεροῖς τοῦ Ἔθνους ἡμῶν ἀγῶσι*».

Ζήτω τὸ Ἔθνος, Ζήτω ἡ μαρτυρικὴ Κύπρος!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καὶ πολλῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ