



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΟΧΙ - 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρόν,
Τούς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὁργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τιμοῦμε σήμερα τήν ἱστορική ἐπέτειο τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940, ὅταν μέ δολιότητα οἱ κατακτητές ἀπαίτησαν τήν ἐδαφική παράδοση τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὥστε ἐκεῖνοι νά ἐπιτύχουν τά ἐπεκτατικά σχέδιά τους. Καί ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι αὐτοῦ τοῦ ἡρωικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀτενίζουμε μέ ὑπερηφάνεια τό ξημέρωμα τῆς 28^{ης} Ὀκτωβρίου 1940. Μέ ὑπερηφάνεια καί δέος, γιατί μιά γεωγραφικά μικρή χώρα σάν τήν Ἑλλάδα ἀντιμετώπισε καί συνέτριψε τήν φασιστική τότε Ἰταλία, μιά μεγάλη δύναμη μέ ἕναν ἰσχυρό σύμμαχο κοντά της, τήν Γερμανία.

Πράγματι, τό ἑλληνικό Ἔθνος ἔστρεψε πάνω του τά μάτια ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας καί ἀπέσπασε τόν θαυμασμό τῆς Οἰκουμένης. Ὀκτώ ἑκατομμύρια λόγχεις στράφηκαν ἐναντίον του καί οἱ πρόγονοί μας, ἀδύναμοι ὡς πρὸς τά ὑλικά μέσα, ἀντιμετώπισαν τόν ἐχθρό καί μετὰ ἀπό σκληρό καί πολύχρονο ἀγῶνα ἀνέκτησαν τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος. Τό «ΟΧΙ» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἦταν ἄρνηση ὀλόκληρου τοῦ λαοῦ νά ὑποδουλωθεῖ. Ἦταν ἄρνηση ὅλων τῶν Ἑλλήνων νά συμβιβαστοῦν μέ τόν φασισμό καί νά σκύψουν τό κεφάλι στούς ἰσχυροὺς τῆς γῆς.

Τό νικηφόρο ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἄρνησης, ἀπασχολεῖ ἀκόμη τούς ἱστορικούς. Ἀπό ὅποια ὀπτική γωνία καί ἂν ἐξεταστεῖ ἡ ἐποποιΐα τοῦ 1940, τό συμπέρασμα πού βγαίνει ἀβίαστα εἶναι πῶς δέν μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ ἀριθμητικά καί μέ λογικά κριτήρια ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων. Τί ἦταν λοιπόν ἐκεῖνο πού ἔκανε τούς Ἕλληνες νά γράψουν τό ἔπος αὐτό τοῦ 1940; Μήπως ἡ ὑλική ὑπεροχή καί ὁ πολεμικός ἐξοπλισμός; μήπως ἦταν ὑπέρτεροι σέ ἀναλογία ἀπό τόν πανίσχυρο, πάνοπλο καί πολυάριθμο στρατό τοῦ Μουσολίνι; τί ἦταν αὐτό πού ἔκανε ὅλη τήν Εὐρώπη νά παρακολουθεῖ κατάπληκτη αὐτό τό θαῦμα; τί ἦταν

αυτό πού ἔκανε τόν Βρετανό Πρωθυπουργό Οὐίνστον Τσώρτσιλ νά πεῖ ὅτι «οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἑλληνες»;

Ἕνα μονάχα! Ἕνα δυνατό ἐφόδιο, ἕνα ἀνεκτίμητο ὄπλο. Ἡ Πίστη στόν Θεό καί ἡ ἱερή συναίσθηση ὅτι στόν δίκαιο ἀγῶνά τους ἦταν κοντά τους ἡ Παναγία, ἡ «Ἐπέρμαχος Στρατηγός». Ὁ ἑλληνικός λαός ἐνώθηκε σάν μιὰ γροθιά καί ἀντιμετώπισε τήν ἱταμή ἐπίθεση μέ πίστη στόν Θεό καί μέ θερμή τήν ἐλπίδα στήν Παναγία Μητέρα. Οἱ γυναῖκες καί τά παιδιά ἀπό τά μετόπισθεν προσεύχονταν στήν Θεοτόκο γιά τήν σωτηρία, ἐνῶ οἱ στρατιώτες μας ἔβλεπαν τήν Ἐπέρμαχο Στρατηγό νά ὑπερίπταται τοῦ στρατοῦ καί νά τόν ὀδηγεῖ σέ διαδοχικές νίκες.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τιμοῦμε σήμερα τούς ἥρωες τῆς πατρίδος μας καί τόν ἱερό ἀγῶνα στόν ὁποῖον ἐπιδόθηκαν, ἐπιτυγχάνοντας τήν δίκαιη νίκη. Καί ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν ἡρώων, φέρουμε στούς ὤμους μας μεγάλη τήν ευθύνη νά συνεχίσουμε τίς ἱστορικές νίκες, προστατεύοντας τό Ἔθνος μας καί τήν ἐθνική μας ταυτότητα. Ἄς θυμόμαστε πώς οἱ πατέρες μας ἤλθαν στήν εὐλογημένη αὐτή χώρα τῆς Ἀμερικῆς, πολλοί μετά τόν πόλεμο τοῦ 1940, καί μέ πενιχρές δυνάμεις κατάφεραν νά θριαμβεύσουν καί νά πετύχουν. Καί ἐκεῖνοι λοιπόν, στηρίχθηκαν στήν πίστη τους στόν Θεό, στήν προστασία τῆς Παναγίας μας, στά πλούσια ἤθη, ἔθιμα καί παραδόσεις μας καί στήν ἀπαράμιλλη δύναμη τῆς ἑλληνικῆς, ὑπερήφανης ψυχῆς, ἴδιον τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πίστεως μας.

Ἀνήκουμε σέ ἕνα ὑπερήφανο ἔθνος. Εἴμαστε ἄξιοι ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα, γιατί ἡ ἐλευθερία καί ἡ ὑπερηφάνεια, εἶναι δύο λέξεις συνυφασμένες μέ τό DNA τῶν ἑλλήνων. Ἄς διατηρήσουμε αὐτές τίς ἀξίες καί ἄς τίς μεταλαμπαδεύσουμε στίς ἐπερχόμενες γενεές, πού τίς ἔχουν τόσο πολύ ἀνάγκη, μέ τίς πρεσβείες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τίς εὐχές τῶν ψυχῶν τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος μας.

Ζήτω τό Ἔθνος μας! Ζήτω ὁ Ἑλληνισμός τῆς Ἀμερικῆς!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ