



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Χριστούγεννα 2016

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τοὺς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
Τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τὰς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τὰς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.

*«Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ»
(Ἰωάν. α' 14)*

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Πρὶν ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια καὶ πλέον, οἱ Ἄγγελοι μετέφεραν στὴν ἀνθρωπότητα τὸ μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Τὸ μήνυμα αὐτὸ συνετάραξε τὸν τότε κόσμον καὶ ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερον καὶ εἰς τὸν αἰῶνα νὰ συνταράζει ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνθαρρύνει τὴν ἀνθρωπότητα, ἐλέγχοντας παράλληλα τὴν ἁμαρτία. Ὁ Κύριος μὲ τὴν Γέννησή Του, ἐπανάφερε τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ἀρχαία δόξα του, ἀπεκατέστησε τὸ χάσμα μεταξύ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο δημιούργησε ἡ παρακοή, καὶ ἄνοιξε καὶ πάλι τίς Πύλες τοῦ Παραδείσου. Ἄν δέν καταδεχόταν ὁ Κύριος, τὸ δεύτερον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, νὰ ἐνσαρκωθεῖ καὶ νὰ λάβει «δούλου μορφήν», δέν θα ἐπιτυγχάνετο ἡ σωτηρία μας. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο ὁ ἱερός Χρυσόστομος καλεῖ τὴν εορτὴ αὐτὴ ὡς τὴν «Μητέρα» ὅλων τῶν εορτῶν. Χωρὶς τὴν Ἐνανθρώπιση τοῦ Λυτρωτοῦ δέν θά ὑπῆρχε σωτηρία.

Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, πλαστήκαμε «κατ' εἰκόνα» καὶ «καθ' ὁμοίωσιν» τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Ὡς ἐκ τούτου ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ θέωσή του, ἡ ἔνωσή του δηλαδή μὲ τὸν Θεό. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ σαρκώνεται γιὰ νὰ κάνει δυνατὴ αὐτὴ τὴν ἔνωση, μιά ἔνωση πού ὄχι μόνο διεκόπη, ἀλλὰ καὶ ἀποκλείσθηκε μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσφυγὴ στό κακό. Ὁ Θεὸς κατέρχεται στὸν

κόσμο για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανέλθει στην θεότητα. «Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει Θεός!». Αυτή η πρόταση απαντάται συχνά στους Πατέρες, και τελικά γίνεται κοινό απόφθεγμα στους θεολόγους όλων των αιώνων και εκφράζει περίτρανα την πίστη της Εκκλησίας.

Τό Μυστήριο της Θείας Ένανθρωπίσεως μεταφράζεται από τους αγίους Πατέρες μας ως ή υπέρτατη έκφραση της ΑΓΑΠΗΣ του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει πως ή Έορτή των Χριστουγέννων είναι ή έορτή της ΑΓΑΠΗΣ. Όχι μιᾶς έξωτερικῆς καί φαινομενικῆς ἀγάπης πού περιορίζεται σέ ανταλλαγή δώρων καί σέ εκφράσεις προσωρινῆς ἴσως συμπάθειας, ἀλλά μιᾶς ἀγάπης ἀληθινῆς, ἀγάπης ἕως θυσίας, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἀγάπησε ὁ Κύριός μας ἕως θανάτου. Καί βεβαίως αὐτή ή ἀγάπη πού μᾶς διδάσκουν τά Χριστούγεννα, ἐπεκτείνεται ὄχι μόνο σέ αὐτούς πού μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά καί σέ ἐκείνους πού γνωρίζουμε πως δέν μᾶς ἀγαποῦν, σέ ὅσους μᾶς ἔβλαψαν, μᾶς πίκραναν, μᾶς κατηγόρησαν... Η σημερινή μεγάλη έορτή μᾶς καλεῖ νά ρυθμίσουμε τήν καθημερινότητά μας, σύμφωνα μέ τήν κορυφαία ἀρετή της ΑΓΑΠΗΣ. Βιώνοντας κάθε στιγμή τήν ἀγάπη, ή ζωή μας ἔχει νόημα, καταξιώνεται ἀληθινά καί μπορεῖ νά ἔχει οὐράνιο στόχο καί προορισμό. Διαφορετικά δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἐλπίδα.

Σέ αντίθεση μέ τίς παραπάνω ὑπέροχες ἀλήθειες, διαπιστώνουμε καθημερινά ὅτι ὁ κόσμος μας ἀπέχει ἀπό τό μέτρο της ἀγάπης. Βλέπουμε τους ἰσχυρούς της γῆς νά τήν ἔχουν διαγράψει ἀκόμη καί ἀπό τό λεξιλόγιό τους. Ἀνθρώπινα δικαιώματα καταπατοῦνται, τά συμφέροντα τῶν δυνατῶν ὑπερισχύουν καί οἱ λαοί της γῆς παραμένουν στό σκοτάδι της ἀδικίας, της ἀδιαφορίας, της ἀνισότητας καί τοῦ κακοῦ. Όλα αὐτά είναι τά πικρά ἀποτελέσματα της μεγάλης ἔλλειψης της ΑΓΑΠΗΣ ἀπό τόν κόσμο μας. Όμως τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἔξακολουθεῖ νά εἶναι πάντα ἐπίκαιρο καί ἐλπιδοφόρο. Καί αὐτό τό μήνυμα μᾶς φέρνει ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας. Ἀγαποῦμε ἀληθινά;

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι μία έορτή ἐμπορικοῦ καί καταναλωτικοῦ χαρακτήρα, πού ἔξαντλεῖται σέ δῶρα, καί κοινωνικές ἐκδηλώσεις καί ὑποχρεώσεις. Η μεγάλη αὐτή έορτή εἶναι ἐπέτειος ζωῆς, χαρᾶς καί ἀγάπης γιά ὅλους μας. Τά δικά μας τά δῶρα προς τόν Κύριο πρέπει νά εἶναι ή ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας σ' Αὐτόν, καί ἀγάπη καί συγχώρεση στους συνανθρώπους μας. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θά έορτάσουμε εἰλικρινά καί οὐσιαστικά τά φετινά Χριστούγεννα, ἐνῶ ὁ έορτασμός θά κορυφωθεῖ καί θά τελειοποιηθεῖ μέ τήν συμμετοχή μας εἰς τό Ἅγιο Ποτήριο,

κοινωνώντας τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ ἐνσαρκωθέντος Κυρίου κατά τήν Θεία
Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων.

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί διαπύρων εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

A handwritten signature in blue ink, reading "† Νέας Ἱερσέης Εὐαγγέλος". The signature is written in a cursive style on a light blue grid background.

† ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ